

10 - 12 jaar

IN DE RUIJTE

bovenbouw



school maken we samen

afspraken

positief zelfbeeld

kansen geven
kansen krijgen
kansen nemen

hoop

8 - 10 jaar

IN DE LUCHT

middenbouw



6 - 8 jaar

TER ZEE

onderbouw



2,5 - 6 jaar

TER LAND

kleuter



Vernieuwde schoolvisie op de achterkant !

De Stap is een school die haar kinderen *stap voor stap* wil vormen tot mensen die *actief* en *zelfstandig* in het leven staan. Om dit na te streven vertrekken we vanuit **eigen klemtonen**.

SCHOOL MAKEN WE SAMEN

Als team zijn we samen verantwoordelijk voor **kwaliteitsvol onderwijs**. Hierbij vinden we de inbreng van de kinderen en het **leren van elkaar** ontzettend belangrijk. De manier waarop we De Stap uitbouwen moet hieraan tegemoet komen. Zo voelen we ons verbonden met de ouders, de lokale gemeenschap, externe organisaties, ...

AFSPRAKEN

Binnen De Stap willen we werken aan een **leer- en leefklimaat** dat richting geeft aan alle kinderen. Ondersteund door heldere en transparante regels en afspraken streven we na dat **elk kind**, individueel en in groep, maximaal **kan groeien**. We vinden het onze plicht om kinderen hiertoe de nodige houvast te geven.

POSITIEF ZELFBEELD

We geloven dat elk mens **uniek** is en willen dit in de mate van het mogelijke binnen onze schoolwerking een plaats geven. Dit houdt in dat we niet altijd voor iedereen hetzelfde doen. Op die manier willen we het **vertrouwen in eigen kunnen** en het gebruik van **talenten** bij kinderen en leraren stimuleren.

KANSEN GEVEN – KANSEN KRIJGEN – KANSEN NEMEN

Op school dragen we elkaar. We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons **initiatief** neemt en ook toelaat dat de ander dit doet, maar altijd **verbonden met elkaar**. We streven na dat iedereen zich betrokken en gehoord voelt. We laten hiervoor in onze schoolwerking de nodige ruimte en zien graag dat leerstof ook leefstof wordt.

HOOP

Als katholieke dialogeschool willen we, vanuit onze **christelijke traditie**, hoop en perspectief bieden aan elk individu. Dit willen we bereiken door, binnen de brede diversiteit die op onze school aanwezig is, **respectvol met elkaar** van gedachten te wisselen en daarbij de nodige ruimte te laten om onszelf als mens **stapsgewijs** verder te kneden.

